

«Hoe vreeselijk barbaarsch!» riep Alice uit.

«En sedert dat oogenblik», ging de Hoedenmaker op treurigen toon voort, «wil hij niets doen van hetgeen ik vraag! Nu is het altijd zes uur».

Daar ging Alice een licht op.

«Staat hier daarom zoo veel theegoed op tafel?» vroeg ze.

«Juist», zei de Hoedenmaker zuchtend, «'t is altijd theetijd en we hebben heelemaal geen tijd om tusschenbeiden het theegoed om te wasschen».

«Dan schuif je dus zeker maar steeds op, de tafel rond?» zei Alice.

«Precies», zei de Hoedenmaker, «al naarmate de kopjes en de schoteltjes zijn gebruikt».

«Maar wat gebeurt er dan als je weer aan het begin bent?» waagde Alice het te vragen.

«Laten we nu eens over wat anders praten», viel de Maartsche Haas, gapend, in. «Ik begin hier genoeg van te krijgen. Ik stel voor, dat de jonge dame ons eens wat vertelt».

«Ik vrees, dat ik niets weet te vertellen», zei Alice, die schrikte van het voorstel.

«Dan moet de Zevenslaper het doen!» riepen ze beide. «Kom, kom, wordt eens wakker, Zevenslaper!» En ze knepen hem ieder aan een kant.

De Zevenslaper opende langzaam zijn oogenblik, «sloop niet», zei hij met een h...
«ik heb elk woord wel gel...
gezegd».

«Vertel ons eens wat!» zei...

«Ja toe!» smeekte Alice.

«En liefst maar wat gauw...
in slaap vóór je gedaan heb...

«Er waren eens drie klein...
de Zevenslaper snel, «en ha...
Betty en Letty en ze wou...
een put —»

«Waar leefden ze van?»
veel belang stelde in eet- en...

«Van stroop», zei de Zeve...
paar oogenblikken gedacht...

«Dat kan niet», merkte...
zouden ze ziek geworden zi...

«Dat waren ze ook», zei...
ziek».

Alice trachtte zich zoo'n leve...
maar dit ging niet best en da...
waarom woonden ze heel o...

«Neem nog een beetje the...
Haas, op statigen toon, tot...